

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΟΣ Ο'

ΤΕΥΧ. Α'

ΙΩ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 - 115 21 ΑΘΗΝΑΙ ΤΗΛ. 72.18.308

15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1993

ΑΡΙΘ. 15

Eleuterio F. Fortino, BESA E KRISHTERE – DER GLAUBE DER CHRISTEN – LA FEDE CHRISTIANA. Ein albanischer Katechismus (Sussidi Catechetici 5), Roma: Circolo italo-albanese di cultura 1992 (Si stampi: Monastero Esarchino di Santa Maria Grottaferrata), 187 σελ.

Πρὸ καιροῦ περιῆλθε στὰ χέρια μου τὸ παρὸν βιβλίο, τὸ δόποιο διανέμεται στὴ Γερμανία δωρεὰν ὑπὸ ὁρισμένων ωμαιοκαθολικῶν κύκλων.

Τὸ βιβλίο εἶναι γραμμένο σὲ ἀλβανικὴ γλώσσα μὲ ἀντίστοιχη μετάφραση στὴν Ἰταλικὴ καὶ, συμφώνως πρὸς ὅσα λέγονται στὸ γερμανικὸν Πρόλογο, ἀφορᾶ στοὺς Ἀλβανούς, οἱ δόποιοι μετανάστευσαν στὴ Γερμανία ή Ἰταλία (σ. 5). Ἐκ τοῦ τίτλου καὶ τοῦ Προλόγου αὐτοῦ ἀποκομίζει ὁ ἀναγνώστης τὴν ἐντύπωση, ὅτι πρόκειται γιὰ ἐνίσχυση ἐν τῇ πίστει Ἀλβανῶν χριστιανῶν ωμαιοκαθολικῆς ὅμοιογίας. Κατ’ οὐσίαν ὅμως τὸ βιβλίο ἀποτελεῖ **Κατήχηση Προστλυτισμοῦ** ὁρθοδόξων χριστιανῶν στὸ Ρωμαιοκαθολικισμὸν καὶ οὐσιαστικὴ καὶ ἔμπρακτη ἐνίσχυση τῆς Οὐνίας. Τοῦτο προκύπτει ἐκ περισσοτέρων στοιχείων. Ἐνδεικτικῶς μόνον ἀναφέρω:

Οἱ δέκα εἰκόνες τοῦ βιβλίου εἶναι δλες ἑλληνικῆς ὁρθοδόξου προελεύσεως, οἱ περισσότερες δὲ ἔξ αὐτῶν περιέχουν καὶ ἀνάλογες ἐπιγραφές. Κατὰ τὴν ἐξήγηση τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως ἀποφεύγεται, προφανῶς σκοπίμως, ἡ φράση *Filioque* (σ. 15), ὅταν ὅμως γίνεται λόγος περὶ τοῦ Ἀγίου Πνεύματος ἡ ἐκπόρευση προσδιορίζεται «*del padre per il Figlio*» (ἐκ τοῦ Πατρὸς δὲ Υἱοῦ, σ. 37)· λίγο δὲ κατωτέρω διδάσκεται, ὅτι ὁ Πάπας τῆς Ρώμης «*insegnano la verità evangelica*» (διδάσκει τὴν εὐαγγελικὴ ἀλήθεια) [σ. 41. Βλ. καὶ σ. 47: «*L'intera chiesa cattolica è unita nella stessa fede, con gli stessi sacramenti e per mezzo dei vescovi con il Papa*» (ὅλοκληρος ἡ καθολικὴ ἐκκλησία εἶναι ἡγωμένη διὰ τῆς αὐτῆς πίστεως καὶ τῶν αὐτῶν μυστηρίων μέσῳ τῶν ἐπισκόπων μετὰ τοῦ Πάπα)]. Ἐξώφθαλμη εἶναι ἐπίσης ἡ χρήση ὁρθοδόξου ὄρολογίας καὶ θεολογικῆς σκέψεως στὸ δεύτερο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου (II. «*La vita spirituale*»), ὅπου σὲ μιὰ πρώτη ἐνότητα ἐπεξηγοῦνται τὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καὶ στὴν ἐπόμενη δεύτερη ἐνότητα περιέχον-

ται στοιχεῖα γιὰ τὴ Βυζαντινὴ Λειτουργία («*La Liturgia Bizantina*», σ. 58 ἔξ. καὶ 96 ἔξ.). Εἶναι περιπτὸν δὲ διερωτηθεῖ κανεὶς ἐπὶ τοῦ σημείου αὐτοῦ, πρὸς τί ἡ ἐξήγηση τῆς βυζαντινῆς Λειτουργίας, ἐὰν τὸ βιβλίο ἀπέβλεπε στὴν κατήχηση ωμαιοκαθολικῶν πιστῶν; Ὄτι πρόκειται γιὰ ἀπαράδεκτη οὐνιτικὴ προπαγάνδα, ποὺ ἔξαπολύεται μάλιστα ἐν ἑτεῖ 1992 (χρονολογία ἐκδόσεως τοῦ βιβλίου), ἦτοι μετὰ τὶς πολλαπλές καὶ ἐντονες διαμαρτυρίες τόσο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὃσο καὶ ὀλόκληρης τῆς Ὁρθοδόξους κατὰ τῆς Οὐνίας, εἶναι περιπτὸν νὰ λεχθεῖ. Τοῦτο τὸ πληροφορεῖται καὶ ὁ ἀναγνώστης ἐμμέσως μὲν πλὴν σαφῶς, ὅταν σὲ παράρτημα τοῦ βιβλίου παρατίθενται τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως καὶ τὸ «*Πάτερ ήμῶν*» μόνον στὴν ἀλβανικὴ γλώσσα, δπως αὐτὰ ἔχουν ἐκτυπωθεῖ ὑπὸ τῆς Αὐτοκεφάλου Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας (Τίρανα 1961), τῆς Ἐπισκοπῆς Ὁρθοδόξων Ἀλβανῶν τῆς Ἀμερικῆς (Βοστώνη 1941) καὶ τῶν Ἀλβανῶν τοῦ Κοσσυφοπεδίου (Ζάγκρεβον 1987). Ἀπὸ τὴν πάραθεση τῶν κειμένων αὐτῶν στὴν τρόπον τινὰ ἐπίσημη ὁρθοδόξη μορφή τους ἔξαγεται, ὅτι τὸ βιβλίο ἀφορᾶ ὅχι μόνον σὲ τυχὸν οὐνίτες Ἀλβανούς, ἀλλὰ καὶ στοὺς ὁρθοδόξους· ἐπὶ πλέον ὅχι μόνον σ' αὐτοὺς ποὺ διαμένουν στὴν Ἰταλία καὶ τὴ Γερμανία, ὅπως ἀναφέρεται στὸ γερμανικὸν Πρόλογο, ἀλλὰ καὶ στοὺς διαβιοῦντες στὴν Ἀλβανία, στὸ Κόσσοβο καὶ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς. Πρέπει συνεπῶς νὰ θεωρηθεῖ βέβαιο, ὅτι τὸ βιβλίο αὐτὸν διανέμεται καὶ στὶς χῶρες αὐτές. Τοῦτο προκύπτει καὶ εὐθέως ἔξ ὅσων λέγονται στὸν Πρόλογο (σ. 5) ἡ, ὅταν στὴ συνάφεια αὐτή, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλα σημεία τοῦ βιβλίου γίνεται λόγος γιὰ τὴν κοινὴ πίστη τῶν Ἀλβανῶν «*Ορθοδόξων καὶ Καθολικῶν*» στὶς ἐν λόγῳ γεωγραφικὲς περιοχὲς (βλ. π.χ. σ. 179).

Ἄφορμὴ γιὰ τὴ δημοσίευση τῶν γραμμῶν αὐτῶν μοῦ ἔδωσε ἡ εἰδῆση τελευταῖα στὸν ἡμερήσιο γερμανικὸ τύπο, ὅτι ὁ ωμαιοκαθολικὸς ὁρχιεπίσκοπος Θαδδαῖος Κοντρούσεβιτς, ἐκπρόσωπος τοῦ Πάπα στὴ Ρωσία, ζήτησε «νὰ γίνει ἐπεξεργασία κατηχήσεων» στὴ ωμαικὴ γλώσσα μὲ βάση «μεταφράσεις ἐργῶν ἀπὸ δυτικὲς χῶρες». Βασικὰ δὲν μπορεῖ νὰ φέρει κανεὶς ἀντίρρηση στὸ δικαιολογημένο αὐτὸν αἴτημα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. «Ομως μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ ἀντιτεθεῖ, ἀν τὸ πρόκειται νὰ γραφοῦν «κατηχήσεις» ὅπως αὐτή, ποὺ ἔγραψε ὁ κ. Φορτίνο, ὁ δόποιος μάλιστα συγκαταλέγεται στὰ ωμαιοκαθολικὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς, ποὺ διεξάγει τὸν ἐπίσημο θεολογικὸ διάλογο μὲ τὴν Ὁρθοδόξη Ἐκκλησία. Ή ἐν λόγῳ Ἐπιτροπὴ (μαζὶ μὲ τὸν κ. Φορτίνο), ἀλλὰ καὶ κύκλοι τοῦ Βατικανοῦ διατείνονται, ὅτι δὲν ἐπικροτοῦν τὴν Οὐνία καὶ ὅτι καὶ οἱ Ἰδιοί διαβλέπουν στὸ σημεῖο αὐτὸν ἔνα σοβαρὸ κώλυμα γιὰ τὴν προσέγγιση τῶν δύο Ἐκκλησιῶν. Μήπως θὰ ἐπρεπε νὰ ἀπορρίπτουν τὴν Οὐνία ὅχι μόνον λόγοις, ἀλλὰ καὶ ἔργοις;

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ινστιτούτο Ὁρθοδόξου Θεολογίας
τοῦ Παν/μίου Μονάχου